

Joris op 't Zand



Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506 (zeer beperkt)

Pastoor Louis Runhaar
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Kerkebestuur
Voorzitter Louis Runhaar
Secretaris Lydia Janssen
Sibellusstraat 14, 3816 ML Amersfoort
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester Paul de Leeuw van Weenen
✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Marta Schouten-Kropielnicka
✉ martaschouten@gmail.com

Kosters coördinatie: Allan Cramer
✉ ascramer@hotmail.com

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker
✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheer parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)
Webmaster mw. I.M.(Ingeborg)van 't Erve-Bosch,
✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:

ING: NL62 INGB 0000 4437 46
T.n.v.: Kerkebestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

ING: NL40 INGB 0000 4303 68
T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort

Vertrouwenspersonen

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk: www.smpr.nl

Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl

Klachten

Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN klachtencommissie@okkn.nl

★Kopijsluiting: 22 maart 2020★

Nummer: 202001, maart – april 2020

VOORWOORD, VASTENGROET

Zusters en broeders in Christus,

Het begin van de vastentijd markeert een einde en nieuw begin. We breken met gewoontes die ons belasten en die ons gebonden houden aan het verleden. Iemand vergeleek dat ooit met een springplank, waar je je van afzet om een flinke sprong te maken. Je zet je af tegen een zwaar of misschien zelfs belastend verleden om de sprong naar een nieuwe toekomst te maken.



Wie dat gevoel van een springplank kent – en wie herinnert zich niet bibberend de duikplank van zijn zwemles vroeger? – die weet, dat voor zo'n sprong hoop en vertrouwen nodig zijn. Hoop, dat je ook weer ergens een zachte landing maakt en vertrouwen dat je het kúnt en niet in paniek raakt of bang wordt.

Een paar weken geleden verkeerde onze hele kerk in spanning over de vraag wie de nieuwe aartsbisschop van Utrecht zou gaan worden. Hoewel deze boodschap enige tijd vóór die verkiezing is geschreven (en daardoor ook maar door één bisschop is ondertekend), waag ik het er vanuit te gaan dat onze vraag positief is beantwoord¹. Ook een einde en nieuw begin, zo zal het gevoel van velen zijn bij deze wisseling van de wacht. De nieuwe bisschop zal ongetwijfeld nieuwe eigen accenten aanbrengen in de contacten met geestelijken en leken van het bisdom, van de landelijke kerk en in de samenwerking met andere kerken binnen de Unie van Utrecht en daarbuiten. Maar het zal voor hem/haar wellicht ook een troostende ervaring zijn dat veel gewoon zal doorgaan. We verwachten natuurlijk dat de nieuwe bisschop een flinke slinger aan het wiel van het kerkelijk bedrijf zal geven, maar dat hij/zij dat wiel helemaal opnieuw moet uitvinden is niet nodig – en dat kan voor de bisschop zelf en voor vele anderen een troostende gedachte zijn. Een nieuwe sprong naar de toekomst is het, in hoop en vertrouwen.

Eigenlijk is het hele verhaal dat de Bijbel vertelt, zo'n sprong naar een nog niet ingevulde toekomst. Aan het begin krijgen we wel te horen dat God hemel en aarde scheidt, maar over die hemel horen we vervolgens bijzonder weinig. Alle aandacht in het vervolg lijkt vooral gericht op de aarde en wat zich daarop afspeelt, de geschiedenis van Gods verbond met mensen. Wie oppervlakkig kijkt, ziet niet meer dan een geschiedenis van vallen en opstaan, telkens weer, in allerlei variaties, een verleden dat mensen belast of vastpint. Maar wie nauwkeuriger hoort, die merkt een onderstroom op van de verwachting van de Messias. Die zal de schepping voltooien en met zijn komst breekt de hemel op aarde aan. Met opzet wordt deze toekomst niet nauwkeurig ingevuld, maar slechts in beelden uitgedrukt, juist omdat de voltooiing van Gods toekomst ons verstand en zelfs onze wildste fantasie te boven gaat. Zoals in de tempel van Jerusalem tussen de twee engelen op de ark van het verbond geen godenbeeld staat en zoals de naam van de Heer God niet uitgesproken,

¹ Meer informatie over de verkiezing van onze nieuwe aartsbisschop elect op blz. 13 & 14

maar slechts met vier letters JHWH wordt aangeduid, zo is straks ook het graf van de verrezen Heer leeg. Gods toekomst is grenzeloze liefde.

Aan het begin van de vastentijd bestrooien we ons hoofd met as. We krijgen daarbij te horen, dat we stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Sommigen horen in deze woorden dat we worden vastgepind op onze vergankelijkheid en dat we vooral niet moeten denken dat we iets voorstellen.



Inderdaad klinken die woorden in het Bijbelboek Genesis als de mens Gods gebod net heeft overtreden en daarmee de doodstraf over zichzelf heeft afgeroepen. Maar dat laatste gebeurt nu net niet: de mens wordt begenadigd.

Er wordt hem gezegd dat hij de akker kan bewerken – en daarmee blijkbaar zelf in leven blijft. En de vrouw kan kinderen baren – en daarmee leven doorgeven. Alle menselijk leven inclusief onze inzet voor kerk en samenleving gaat niet zonder pijn en moeite, maar met Gods toekomst voor ogen krijgt het zin en richting. We kunnen leven voor zijn aangezicht, de sprong van het geloof wagen en ons inzetten om met hoop en vertrouwen ons leven te delen met God en met onze naasten.

In de hoop dat de eigen accenten die de nieuwe bisschop in ons kerkelijk leven zal aanbrengen, bijdragen tot het openhouden van Gods toekomst en dat wij allen op onze weg naar Pasen groeien in de vreugde om ons geloof, wens ik u een gezegende vastentijd.

Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem



Van het kerkbestuur

Gemeentevergadering

Onze volgende gemeentevergadering is op woensdagavond 1 april. We beginnen om 19.30 uur in de Joriszaal. U ontvangt te zijner tijd de agenda en de stukken. We maken de datum nu alvast bekend zodat u deze in uw agenda kunt reserveren.

Lydia, secretaris kerkbestuur

Afscheid van koster Inez

Aan het einde van het afgelopen jaar nam Inez afscheid als koster. Bij haar afscheid werd stil gestaan in de kostervergadering in november en na de laatste viering waarin Inez koster was op zondag 29 december. Meer dan twintig jaar Inez deze taak in onze gemeenschap vervuld. Dat de kerk elke zondag helemaal klaar staat, in de juiste kleur, dat er altijd voldoende kaarsen, hosties, wijn en dergelijke zijn en schone en gestreken liturgische doeken, lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het niet! Het meeste werk vindt plaats 'achter de schermen'. Voor Inez was het liefdewerk, maar nu vindt ze het tijd om het wat rustiger aan te gaan doen. Wij zijn blij dat zij beschikbaar blijft als koster



voor 'door de week' bij rouw en trouw. We bedanken Inez voor alle jaren dat zij kosterstaken verrichte en zeker ook voor de nauwgezette en zorgvuldige wijze waarop zij dat deed. Ze dacht aan 'alles'!

Lydia, secretaris kerkbestuur

Dank aan alle koster

Bij gelegenheid van dit afscheid wil het kerkbestuur ook graag alle koster die iedere zondag weer klaar staan – als eerste om negen uur de deur openen en als laatste vaak na half één pas deze deur weer sluiten – heel hartelijk danken voor het vele werk dat zij ten dienste van de parochie doen. En we zijn blij dat Remco en Frank de kosterploeg vorig jaar zijn komen aanvullen. We hopen van harte dat al onze koster vreugde vinden in hun kosterstaken.

Zij mogen zich daarbij gesteund weten door de waardering van de parochie voor hun werk!

Namens het kerkbestuur, Lydia

Afscheid van secretaris Lydia

Hoewel zij dan nog in functie is en -we kennen haar niet anders- ongetwijfeld nog volop in bedrijf, willen we op zondag 29 maart alvast afscheid nemen van Lydia in de hoedanigheid van secretaris van het kerkbestuur. Aan het einde van de dienst willen we haar bedanken en in het zonnetje zetten vanwege haar grote inzet voor onze parochie, de afgelopen 8 jaar. Officieel eindigt Lydia's termijn twee dagen later, op 31 maart, maar met Palmzondag en de rest van de Goede Week in het vooruitzicht, was het beter het moment van dank en afscheid iets naar voren te halen. Komt allen!

Pastoor Louis

Offertoriumcollecten

Alle offertoriumcollectes zijn van 1 maart tot en met 9 april bestemd voor het vastenoffer, waarvan het doel net als in 2016 en 2018 het Bethune Huis in Hong Kong is. Elders in deze uitgave (blz. 5 & 6) en op de website van de OKKN (onder het tabje service/bezorgservice) kunt u meer informatie hierover vinden.



Paul

Liturgie

De Veertigdagentijd.

De zondagse Schriftlezingen in deze paarse periode stammen uit de vroegkerkelijke doopcatechese. De veertigdagentijd was de laatste, intensieve periode waarin de catechumenen werden voorbereid op hun doop in de Paasnacht, waarna zij door de bisschop werden gezalfd en voor het eerst deelnamen aan het geheimenis van de eucharistie. De voorbereiding op de doop nam in de eerste eeuwen vaak veel tijd in beslag, soms wel een of twee jaar! Ook als er geen volwassen dopelingen zijn, blijven de Schriftlezingen van de Veertigdagentijd hun catechetische karakter behouden.



Ze zijn dan catechese voor onszelf, geloofsonderricht na de doop ('postbaptismale catechese'). Onderwijs in wat het voor ons betekent om in de wereld te leven als mensen die in de dood van Jezus Christus zijn ondergedompeld en met hem zijn verrezen tot nieuw leven. Ze bepalen ons bij de vraag wat het betekent om, zoals we in oecumenisch Amersfoort op Aswoensdag zeggen, "bereid te zijn de weg met Jezus te gaan, om samen met hem op te staan."

Het kan goed zijn om onszelf in deze dagen welbewust bepaalde beperkingen op te leggen en af te zien van bepaalde genoegens.

Zo kunnen we in onze geest (extra) ruimte vrij maken voor het gebed, voor gelovige bezinning (een goed christelijk boek, Schriftstudie) en het doen van goeds aan onze naasten, ver weg (zie het bericht over het Vastenoffer) en dichtbij. In een korte drieslag: afzien, inzien en omzien. Ik wens ons allen een gezegende Veertigdagentijd, op weg naar Pasen!

Pastoor Louis

Vastenactie 2020: Steun het Bethune Huis in Hong Kong

De meeste mensen in Nederland weten weinig van de situatie waarin de 380.000 migrantenarbeiders in Hong Kong leven. Van hen is 98 procent vrouw. Zij werken, gedreven door armoede, in deze stad bijvoorbeeld in de huishouding. Hun inkomen gebruiken ze om hun familie in het thuisland te steunen.



Het Bethune Huis in Hong Kong vangt migrantenvrouwen op die uitgebuit worden en te maken hebben met fysiek en/ of seksueel misbruik. Het huis heeft een telefonische hulplijn voor vrouwen die weg willen bij hun werkgever. De medewerkers van het Bethune Huis halen deze vrouwen 's nachts op bij hun werk en brengen hen naar een veilige plek. Het huis helpt deze vrouwen daarnaast om een gerechtelijke procedure te starten tegen hun werkgever. Nadat hun arbeidscontract is beëindigd, mogen ze maximaal 14 dagen in Hong Kong blijven. Daarom biedt het huis hen ook onderdak en hebben ze een bezoekersvisum nodig (€27). Voor een gerechtelijke procedure moeten de vrouwen eenmalig €67 betalen. Een juridische procedure kan 2 tot zelfs wel 8 maanden duren.



Gedurende die tijd mogen de vrouwen niet werken. Voor eten en onderdak zijn ze afhankelijk van organisaties als het Bethune Huis. Bovendien hebben ze geen toegang tot medische zorg (gemiddeld €35). En doordat ze niet mogen werken, kunnen ze hun familie in het thuisland ook niet meer financieel steunen.

Dit alles zorgt bij deze vrouwen voor veel stress. Het huis steunt hen hierbij en geeft hen cursussen, zoals 'Ken je rechten en het juridische proces' (deelname €28). Ook helpt het huis hen bij allerlei juridische en bureaucratische zaken. Tijdens de gerechtelijke procedure worden de vrouwen zo'n 15 tot 20 keer ondervraagd door politie en advocaten. Hiervoor moeten zij telkens op eigen kosten naar politiebureau, advocatenkantoor en rechtbank reizen. Alle vervoer kost gemiddeld €23.

Collectes en creatieve markt

In de vastentijd collecteren we voor het Bethune Huis. Zo steunen we de vrouwen die daar wonen in de kosten die horen bij de rechtsgang. Zo betaalt u hun vervoer, cursussen, visum, procedure of medische zorg. We hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen!

Ook is er op **zondag 22 maart** na de viering een kleine markt. De opbrengst van alles wat verkocht wordt is dan bestemd voor het Bethune Huis. Wat gaan we verkopen?

Dat mag u bepalen!

U mag van alles inbrengen om te verkopen, denk aan; zelfgemaakte kaarten, handwerk, zelfgebakken cake, schilderkunst of iets anders dat u in wilt brengen (let op: het wordt geen rommelmarkt).

Laat aan Marjolijn of Remco van de diaconale werkgroep weten wat u wilt inbrengen voor de verkoop.



Kort verslag van het studieverlof

“Ik zal opgaan tot het altaar Gods...”

In dit korte artikel vertel ik u graag waarmee ik mij tijdens mijn studieverlof bezig heb gehouden. In de afgelopen maand januari heb ik mij grondig verdiept in de liturgische theologie van de oosters-orthodoxe protopresbyter (aartspriester) en theoloog Alexander Schmemmann (1921-1983), rector van het befaamde Saint Vladimir's Theological Seminary in New York, U.S.A.

Ik maakte kennis met het werk van Schmemmann tijdens mijn studie aan het Oudkatholiek Seminarie in Utrecht. Ik werd daarin destijds getroffen door een - ik zeg het maar zoals ik het beleef- *onaardse* vreugde, die me erg nieuwsgierig maakte. Nadat ik een paar jaar later Schmemmanns beroemde boek *For the Life of The World* en zijn dagboeken had gelezen (*The Journals of Father Alexander Schmemmann 1973-1983*), wist ik dat ik mijn verlof wilde wijden aan Schmemmanns kijk op de kerk, de sacramenten en de liturgie. Hoewel ik als oudkatholiek priester behoor tot het 'Latijnse westen' en niet tot het 'Byzantijnse oosten', merkte ik dat ik zijn persoonlijke en theologische reflecties goed kan meemaken. Dat komt o.a. doordat de hedendaagse oudkatholieke theologie vrij sterk beïnvloed is door het oosters-orthodoxe denken.



Het is de laatste decennia steeds duidelijker geworden dat ‘oost’ en ‘west’ geen op zichzelf staande werelden zijn, maar eenzelfde oorsprong hebben en bovendien een groot stuk gedeelde traditie. In hun basisstructuur zijn de oosterse en westerse ecclesiologie (leer over de kerk), ambtsleer en eucharistische liturgie daarom vaak verrassend goed te vergelijken. In mijn verloop herlas ik eerdergenoemde boeken en las een aantal andere werken voor het eerst, in het bijzonder het boek dat -terecht- wordt gezien als Schmemmanns magnum opus: *The Eucharist, Sacrament of the Kingdom*.



Dit laatste werk bestudeerde ik terwijl ik voor enkele dagen verbleef in het Klooster van de Verheffing van het Heilig Kruis in Chevetogne, België, waar ik werd ondergedompeld in de Byzantijnse liturgie, de leefwereld van Schmemmann. Verder studeerde ik veel thuis en in de prachtige leeszaal van de bibliotheek in het Eemhuis.

In de vierde week van januari reisde ik met de trein naar Parijs voor een gesprek met een van Schmemmanns leerlingen, de Nederlandse (!) dr. Joost van Rossum, emeritus professor kerkgeschiedenis en patristische exegese van het Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge. Van Rossum tekende zijn leermeester als “een man van een zeer grote intuïtie” en wees mij onder meer op de subtiele maar essentiële rol van de heilige Geest in Schmemmanns beleving van en denken over de liturgie. Schmemmann wil de betekenis van de kerk en de inhoud van het geloof verstaan vanuit het gebed, vanuit de liturgie. Daarbij durft hij ook kritisch te zijn op vervormingen binnen het christendom en binnen zijn eigen oosters-orthodoxe traditie, met name waar het gaat om de grote afstand tussen geestelijken en leken. Wat mij bij Schmemmann aanspreekt, is zijn beschrijving van de liturgie als een opgaande, opklimmende beweging, waarin de wereld aan het licht komt zoals zij eigenlijk is: *goede* schepping, sacrament van de gemeenschap met God, gericht op voltooiing in Hem. Schmemmann denkt consequent vanuit het Koninkrijk, de ‘komende wereld’, die overigens geen andere wereld is, maar ónze wereld, voltooid in God. Ik vind zijn benadering aantrekkelijk omdat die terug gaat op de ‘kosmische’ ervaring van de liturgie in de vroege kerk. Schmemmann laat prachtig zien hoe onze schijnbaar gesloten wereld in Christus als het ware van binnenuit wordt opengeboken naar een vervulling buiten zichzelf. Het zorgt dat ik een nieuwe, dubbele blik krijg op de wereld en de mensen om mij heen: als doel-in-zichzelf: ten dode opgeschreven.



Dr. Joost van Rossum (r)

Als sacrament van de gemeenschap met God: vol toekomst en potentie, alle zorg en liefde waard. Een mooi citaat: “Alleen wanneer een mens de smaak van het Koninkrijk op zijn lippen heeft gehad, wordt alles in deze wereld opnieuw tot een teken, een belofte, een dorst en een honger naar God.” Alleen wanneer wij ‘eerst het Koninkrijk zoeken’, kunnen we werkelijk van de wereld gaan *genieten*, werkelijk ‘heerschappij over haar voeren’.

Dan is alles weer puur, zijn onze visie en kennis ervan weer helder en is ons gebruik ervan goed. Wat onze roeping ook is, verheven of nederig, betekenisvol of onbetekenend volgens de maatstaven van 'deze wereld'; alles krijgt zin, wordt een vreugde en een bron van vreugde omdat we de wereld gaan zien en ervaren, niet als een doel in zichzelf, maar 'in God' en als een teken van zijn Koninkrijk." (uit *Water & The Spirit*, blz. 93)

Het is nog te vroeg om heel concreet en precies aan te geven wat mijn studieverlof heeft opgeleverd. Dat is misschien ook wel wat teveel gedacht vanuit economische nuttigheid. Deze verdiepingsslag heeft mijzelf in elk geval erg verrijkt en geïnspireerd, wat hopelijk te merken zal zijn in mijn manier van voorgaan en preken. Het tijdelijk 'afstand nemen' van het parochieleven en de concentratie op één thema werkte daarbij heel verfrissend. Tussen de bedrijven door ben ik bezig met een wat uitgebreider artikel over de theologie van Schmemmann. Ook ben ik -via mijn bezoek aan Parijs- betrokken geraakt bij de Nederlandse vertaling van *The Eucharist, Sacrament of the Kingdom*. Ten slotte ben ik, nog meer dan ik al was, overtuigd geraakt van het belang van liturgische catechese. Omdat ons leven als christenen zijn oorsprong heeft in de liturgie, dat wil zeggen het gezamenlijke gebed met Jezus Christus, in de heilige Geest tot God de Vader, is het voor onze christelijke 'way of life' onontbeerlijk om, naar de mate waarin het ons gegeven is, te beseffen en te verstaan wat we vieren en waarom.

Pastoor Louis

Diaconaat

Diaconale werkgroep

Het kerkbestuur heeft contact gezocht met ons om te praten over het opnieuw samenstellen van een Diaconale Werkgroep voor onze parochie. Zo kunnen we de taken bundelen die nu al worden gedaan; onder andere boodschappen inzamelen voor de voedselbank van Amersfoort, de doppen verzamelen voor de Hulp Hond, de collecte voor de Vastenactie, speculaasactie voor Hospice Dôme en het informeren en enthousiasmeren van de parochie. We willen een kerk zijn die oog heeft voor mensen in de samenleving.

Geplande activiteiten in 2020:

- Vastenproject "Steun het Bethune huis" (februari t/m Pasen)
- Inzamelen voor Voedsel Focus Amersfoort (hele jaar)
- Doppen sparen voor hulphonden (hele jaar)
- Verkoop speculaas voor Hospice Dôme (november)

Als u vragen of suggesties heeft voor ons als werkgroep, neem dan gerust contact met een van ons op.

Marjolijn, Martine, Remco en Hans

Voedselbank van Amersfoort

De feestdagen van kerst, oud en nieuw weer achter de rug. Gezelligheid en vrede ervaren met de familie en vrienden en gesmuld van allerlei lekkere dingen. Vijf goed gevulde dozen hebben wij namens de parochie naar de

voedselbank gebracht. Daarnaast - dankzij een tip van een parochielid - diverse tassen met incontinentiemateriaal en ca 10.000 DE punten. Zo gaan we nu weer naar de passietijd, een periode van versobering en matigheid, we hopen dat dit niet geldt voor uw bijdrage voor de Voedselbank . **Maandag 6 april 2020** brengen wij weer de rijk gevulde dozen voor de Pasen naar de Voedselbank. Wij rekenen op uw bijdrage!!

Martine en Hans

Doppen sparen ten behoeve van Hulphonden



In het 2^e halfjaar van 2019, voor mij de 1^e periode dat ik de doppen verzamel voor de Hulphonden, hebben we in totaal ter grote van drie grijze vuilniszakken verzameld! Ik vind dat een goed resultaat!, waarvoor hartelijke dank.

Hans

Alle schone ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen, frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken en sportdrink (zonder het kleine doorzichtige dopje binnenin). Maar ook doppen van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en deksels van pindakaas- en chocopastapotten

Kinderkerk

Met de leiding zijn we onlangs bij elkaar geweest om af te spreken wat we de komende tijd gaan doen.

Uiteraard is er eerst de veertigdagentijd. Met elkaar hebben we gekeken naar het materiaal wat beschikbaar wordt gesteld. We hebben gekozen voor het project van het Nederlands Bijbelgenootschap en het betreft lezingen uit het evangelie naar Matteüs. Sommige lezingen zijn moeilijk om te behandelen met de kinderen. Het gaat om de volgende verhalen:



Zaligsprekingen, Heb je vijanden lief, Onze Vader, Het huis op het zand, Palmpasen en Pasen.



Met Palmpasen (5 april) is er de processie met de palmpasenstokken. We vragen u om zelf te zorgen voor een versierde stok (zie ook blz. 22), voor de



broodhaantjes wordt gezorgd.

Voor de grote vakantie is er op 5 juli een dienst met jong en oud. Na afloop is er net als vorig jaar een picknick voor kinderen en hun (groot)ouders. Hierover komt in het volgende nummer meer informatie.

De kinderkerkleiding

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk en kinderkerk *light* ochtenden, het thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijksse mail (bijvoorbeeld omdat uw (klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl

Schoenendozen wegbrengen

Met de schoenendozen naar Ochten.

De oliebollen waren nog maar net op en mijn oren suisden nog na van het vuurwerk toen ik op reis ging. Achter in de auto lag een kostbare lading: de schoenendozen, geschonken door grote en kleine leden van onze parochie. Het was de laatste gelegenheid om deze schoenendozen in te leveren. De "Tom Tom" leidde me in Ochten naar een leegstaande winkel. Hier bevond zich het sorteer- en verzendadres. Ongelooflijk, wat een massa dozen.



Ik werd rondgeleid door een aardige mevrouw. Alle dozen worden geopend en gecontroleerd. Wat er beter niet in kan zitten gaat er uit, wat er dubbel in zit wordt verdeeld en er worden nog wat spullen "van de grote hoop" bij gedaan. Dat zijn onder andere petjes, zonnebrillen en ballpoints. Het was interessant om te horen en te zien hoe het allemaal in z'n werk gaat.

De kant en klare dozen werden gesloten, op pallets gezet en in grote aantallen gelijk in plastic gepakt. Zo zullen ze in vrachtauto's geladen worden en naar de verschillende plaatsen van bestemming worden gebracht. In gedachten zag ik al blijde gezichtjes voor me als de ontvangers de dozen krijgen.

Dit was best een leuk uitje naar Ochten.

Theo

Clara Gertrudis van Halteren

Afgelopen 5 februari onze vrouwenvereniging haar jaarvergadering. De Joriszaal was heerlijk warm. Er werd gestart met een gezamenlijk maaltijd. Diverse dames hadden winterkost bereid. Er werd flink van genoten. Na een lekker toetje was er bij de koffie ook nog taart, want een van de leden was de dag daarvoor jarig geweest. Hierna werd er vergaderd.



Anne Maaïke stopt met het beheren van de financiën. Wilma neemt deze taak op zich en Mary-Ann gaat zich ook terugtrekken. Volgend jaar gaat Marjolijn de voorzittershamer hanteren. Met elkaar hebben we een aantrekkelijk programma samengesteld. U weet het Clara activiteiten zijn bedoeld voor iedereen en gasten zijn altijd van harte welkom.

Programma (onder voorbehoud):

In de week voor Palmzondag (30 maart - 3 april) willen we gaan bloemschikken. Zodra er meer informatie is hoort u dat van Marjolijn.

Dinsdag 26 mei 's middags naar het Catharijne convent waar we willen beginnen met de lezing "Actuele wonderverhalen in historisch perspectief" Is de manier waarop we naar wonderen kijken anders dan vroeger? Aan de hand van een grote collectie hedendaagse wonderverhalen laat hoogleraar Anne-Marie Korte zien wat momenteel het meest kenmerkend is voor een wonderverhaal. Daarna gaan we de speciale tentoonstelling *Allemaal Wonderen* bekijken. Meer informatie in het volgende nummer.

Zondag 6 september vanuit de kerk naar Elburg naar “Zandverhalen”, dit zijn zandsculpturen van Bijbelse verhalen.

Maandag 16 november adventsattenties maken voor de senioren.

Senioren

Ontmoeting voor de senioren.

Op een woensdagmorgen in november en op 15 januari kwamen de *wat ouderen* bij elkaar in de Joriszaal met als doel om met elkaar een gezellige en informele ochtend te hebben. Daarbij kwamen ook actuele zaken aan de orde. Zoals een verslag over de reis die enkele parochianen maakten naar Nordstrand én hoe onze kerk verbonden raakte met de oud-katholieken op dit verre eiland. Een verbondenheid die tot op de dag van vandaag gevoeld en onderhouden wordt. Ook werd de aanstaande terugtrekking van de aartsbisschop en de procedure rond de verkiezing van zijn opvolger toegelicht. Voor velen van de aanwezigen een nieuw hoofdstuk van oud-katholiek zijn. Deze bijeenkomsten waren geanimeerd en allen menen dat dit initiatief een kans dient te krijgen, met een voorkeur voor de middag. Ook dan zal er gelegenheid zijn voor onderling contact, naast informatieve onderwerpen! Vragen over het reilen en zeilen van onze kerk en parochie kunnen gesteld worden. De volgende bijeenkomst staat genoteerd voor woensdagmiddag 18 maart, inloop vanaf 14.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Rond 16.30 uur sluiten wij af met een gebed en/of een gezang.

U bent van harte uitgenodigd,

Do & Mieke

De Adventsviering was ook een succes, een paar fotootjes.



Tafel & meer

Tafel & meer in Amersfoort

Al ruim een jaar wordt in de parochie Hilversum met succes twee keer per maand op zondagavond *Tafel en meer* georganiseerd. Wij, Dorien Brons, André Dijkshoorn en Anne Maaïke Folkers zijn hierdoor geïnspireerd en gaan dit de komende maanden in onze parochie 1 x per maand op zondagavond organiseren.

Wat is Tafel & meer? horen wij u denken en dat lichten wij graag toe. Bij *Tafel & meer* beginnen we met een broodmaaltijd waarna een viering van maximaal

een half uur steeds door parochianen of 'gastvoorgangers' ingevuld en geleid wordt. Dit zullen vieringen zijn waarin van alles kan.



Geen vaste vorm of liturgie, wel vaste elementen: stilte, aandacht, muziek, tekst, gebed. Het is een proefplaats voor nieuwe vormen, teksten en liederen. De eerste *Tafel & meer* in Amersfoort wordt op zondag 22 maart gehouden. Thema van de viering is die avond: **Picknick met God !**

U bent van harte welkom in de Joriszaal vanaf 17.45 uur. We gaan uiterlijk om 18.00 uur aan tafel. Voor de broodmaaltijd vragen wij u om wat brood en beleg mee te nemen en dit op de klaarstaande schalen te leggen zodat we het eten/de gaven met elkaar kunnen delen. Wij zorgen voor soep, melk, koffie/thee etc.

Ter plekke vragen wij u een bijdrage van 2 euro voor de kosten van de soep, melk, koffie/thee en verwarming van Joriszaal en kerk. Bovendien stelt het ons in staat om per maaltijd twee vrijkaarten te verstrekken via de Voedselbank. Aansluitend aan de maaltijd vindt van 19.00 – 19.30 uur de viering plaats. Iedereen is daarbij van harte welkom!

U kunt in alle vrijheid ook alleen bij de maaltijd aanwezig zijn. Wij zien het samen delen van eten/gaven als in lijn met 'de Agapeviering van de eerste christengemeenschap'.

Wij hopen van harte dat u nieuwsgierig geworden bent en er 22 maart bij zult zijn. Wie weet kent u mensen voor wie de drempel van een gewone kerkdienst te hoog is, nodig hen vooral uit u te vergezellen. Aanmelding vooraf is noodzakelijk vanwege de inkoop van soep, melk, etc. U kunt zich **tot uiterlijk 19 maart a.s.** aanmelden via tafelenmeer@amersfoort.okkn.nl.

De volgende data van *Tafel & meer* zijn **19 april, 17 mei en 28 juni**.

Noteert u die ook vast in uw agenda? En we hopen natuurlijk dat u na de eerste *Tafel & meer* zo enthousiast bent dat u ook uw kans wil grijpen om in een viering aan de orde te stellen wat voor u belangrijk is in uw geloofsbeleving en dit te delen met de aanwezigen. Ligt uw talent meer in bijv. ophalen en thuisbrengen van oudere parochianen, het maken van soep, het klaarzetten van stoelen of helpen opruimen, dan horen wij dat ook graag. Met elkaar kunnen we er op deze manier iets moois van maken!

Graag tot ziens op 22 maart!

Dorien, André en Anne Maaïke

Nieuwe aartsbisschop

Het Kiescollege van het aartsbisdom Utrecht heeft op zaterdag 15 februari in de eerste stemronde Barend Theodoor (Bernd) Wallet (48) verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht en 84^{ste} opvolger van Sint Willibrord. Bernd heeft de verkiezing direct geaccepteerd en heeft daarmee de diocesane jurisdictie van het Metropolitane Kapittel overgenomen, dat van kracht werd na

het afscheid van Joris Vercammen afgelopen 11 januari. Bernd Wallet is nu nog pastoor van de Sint Gertrudis-kathedraal in Utrecht.

De installatie en wijding van onze nieuwe aartsbisschop vindt waarschijnlijk plaats op 21 juni.



Voor deze verkiezing stelde het Kapittel het Kiescollege samen, dat bestond uit de geestelijkheid en leken-gelovigen van het aartsbisdom Utrecht. Deze kwamen tweemaal bijeen, waarbij tijdens de tweede keer de schriftelijke antwoorden van de verkiesbaren op eerder door deken Wietse van der Velde en dominee Elsbeth Gruteke gestelde vragen werden besproken.

De antwoorden gaven een indicatie geven hoe zij zich verhouden tot de uitdagingen die de kiesgerechtigden voor kerk en bisschop zien in de komende jaren. Dit was een nieuw element in de procedure. De inbreng van Bernd was als volgt:

“We hebben een aartsbisschop nodig die met vreugde en creativiteit getuigt van de werkelijkheid van Christus, en zo, in soepele samenwerking met geestelijken en gelovigen, vertrouwen voedt en hoop levend houdt.”

Hij bepleitte een “realistisch geloof, waarin we tegelijkertijd bescheiden zijn over onze mogelijkheden en onbescheiden over het profetisch uitzicht van het koninkrijk van God, dat gerechtigheid, vrede en vreugde is.” Hij omschreef zichzelf als iemand die “houdt van de kerk, waarvan het hartsgeheim de eucharistie is, een ruimte waarin we als Gods kinderen kunnen spelen, en rust en inspiratie vinden door de rijkdom van Gods genade.”

De verkiezing vond plaats tijdens de Eucharistieviering waarin deken Wietse van der Velde, geassisteerd door diaken Loes Berkhout, voorging en kanunnik Leen Wijker de preek verzorgde. Na het “gebed na de communie” werd op en rond het altaar het kiesbureau ingericht;

de kiesgerechtigden ontvingen één voor één een stembiljet met envelop, brachten in de sacristie hun stem uit en stopten de gesloten envelop in het ciborium. Nadat alle 37 stemgerechtigden hun stem hadden uitgebracht werden de enveloppen gehusseld, geteld en één voor één geopend.



Vervolgens werd de naam die op het stembiljet stond voorgelezen. Behalve door de leden van het stembureau werden de stemmen ook door het overgrote deel van de belangstellenden geturfd. Na zo'n 30 uitgebrachte stemmen begon de spanning op te lopen; zou Bernd de benodigde absolute meerderheid van 19 stemmen gaan halen? Bij het openen van de laatste, en beslissende, envelop was het even misstijl: “Bernd Wallet”

Direct brak er een luid applaus los en ging iedereen staan. We hadden een nieuwe aartsbisschop, tenminste als hij ja zou zeggen. En dat deed hij, nadat de vraag door Wietse gesteld was, volmondig! Bij zijn aanvaardingswoord bleek wel dat de twee preconclaven heel positief zijn geweest; hij weet zich gesteund door vele collega's die voor hem zullen klaar staan.



De saamhorigheid was tot ver in de kathedraal te voelen.

Dit wordt nogmaals onderstreept door woorden van Wietse van der Velde:

“We hebben vandaag kerkgeschiedenis geschreven in het aartsbisdom Utrecht. Voor zover ik weet, is het de eerste keer in Utrecht dat een kandidaat al na de eerste stemronde als winnaar uit de bus kwam. Dat onderstreept het brede vertrouwen dat Bernd binnen de kerk geniet. Door deze snelle keuze is duidelijk geworden dat binnen onze bisdom en met dank aan de heilige Geest eenduidigheid over de nieuwe bisschop bestond.”

Tekst en foto's uit diverse bronnen (o.a. websites OKKN, Trouw, RTV Utrecht en eigen - Wilma - inbreng)".

Schoonmakers gevraagd voor de grote schoonmaak

Daar komt ie weer: de grote schoonmaak

Ieder jaar houden we een grote schoonmaak van de kerk en de Joriszaal om zo onze vaste schoonmakers (Henk, Jos, Irene, Evert en Meine) wat te helpen bij vooral de grote schoonmaakklussen.



Dit jaar houden we de schoonmaak op 4 april van half tien tot half één. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom. Het is handig als je je even aanmeldt, maar ook zonder aanmelding ben je zeer welkom! Met hoe meer mensen we zien, hoe meer we kunnen doen en hoe eerder we ook weer klaar zijn. Graag tot ziens op 4 april.

Lydia

Bloemengroep

Iedere zondag staan er bloemen in de kerk. Die komen er niet zomaar. Met z'n drieën verzorgen we momenteel de bloemen in de kerk. We doen dat bij toerbeurt en bij de hoogfeesten doen we dat vaak met z'n vieren. Het is heel leuk om bij speciale gelegenheden wat extra te versieren. Maar ook voor de gewone zondagen is het een uitdaging om een mooie bloemschikking te vinden. We zouden graag de groep willen uitbreiden. Wie heeft er belangstelling om de bloemengroep te versterken?



Reacties graag naar anitadehaart@kpnmail.nl

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
WO 26 februari 19.30 uur Aswoensdag Eucharistieviering met binnenstadskerken	Joël 2, 12-19	2 Korintiërs 5,17- 6,10	Matteüs 6, 1-6 en 16-21
Zo 1 maart 10:00 uur 1e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Genesis 2, 4b-9, 15-17 en 3, 1-7	Romeinen 5, 12-21	Matteüs 4, 1-11
Zo 8 maart 10:00 uur 2e zondag 40-dagentijd Schriftlezing en gebed	Exodus 24, 12-18	Filippenzen 3, 7-14	Matteüs 17, 1-9
Zo 15 maart 10:00 uur 3e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Exodus 17, 1-7	1 Korintiërs 10, 1- 13	Johannes 4, 5-26 (27-42)
Zo 22 maart 10:00 uur 4e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	1 Samuël 16, 1-3 (4-9) 10-13	Efeziërs 5, 8-14	Johannes 9, 1-13 (14-25) 26-39
Zo 29 maart 10:00 uur 5e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Ezechiël 37, 1-3 (4- 10) 11-14	Romeinen 8, 8-11	Johannes 11, 1-4 (5-16) 17-44
Zo 5 april 10:00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jesaja 50, 4-7	Filippenzen 2, 5-11	Matteüs 26,1 – 27,66

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

VOORAANKONDIGING voor de diensten in de Goede week

DO 9 april 18:15	Kerk open voor stilte en gebed.		
DO 9 april; 19:00 Witte donderdag Eucharistieviering	Exodus 12, 1-14	1 Korintiërs 11, 23-32	Johannes 13,1-15
VR 10 april; 18:45 uur	Kerk open voor stilte en gebed.		
VR 10 april; 19:30 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Jesaja 52,13 – 53,12	Exodus 12, 21-28	Johannes 18,1 – 19,42
ZA 11 april; 21:00 uur Paaswake Eucharistieviering	Lezingen in overleg		
ZO 12 april; 10.00 uur Pasen Eucharistieviering	Exodus 14, 9-14	Kolossenzen 3,1-4	Johannes 20,1-18

Gods lamp



Midden voorin in de kerk hangt een altaarlamp. 'De godslamp', zoals hij in de volksmond heet. In de koperen houder brandt een vlam. De godslamp brandt altijd. Ieder jaar wordt zij in de Paasnacht ontstoken met de vlam van het gezegende vuur. Het komt wel eens voor dat ik 's avonds laat of 's morgens heel vroeg in de kerk moet zijn. Het is dan pikdonker in de kerk. Maar toch niet helemaal, want als ik het duister betreed, zie ik altijd, daar voorin, bij het altaar, dat kleine lichtje branden. Een stil teken van de aanwezigheid van God. Bescheiden en niet-opdringerig.

In de synagoge brandt het eeuwige licht -*ner tamid*- bij de heilige ark, de kast waarin de rollen van de Thora worden bewaard. In katholieke godshuizen bevindt de godslamp zich altijd in de buurt van het tabernakel, de kast waarin het heilige brood wordt bewaard, het brood dat onze gemeenschap met Christus is. Slechts op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag schijnt het licht van de godslamp *niet*. Een veelzeggend teken... Het feit dat de godslamp altijd brandt is geen magie, maar ambachtelijk werk. Er zijn mensen nodig die de lamp in de gaten houden en op tijd de olie vervangen. Kosteren noemen wij de mensen die dat doen. Het woord koster is afgeleid van het Latijnse *custos*, dat betekent: beschermer, bewaker. Door de tijd, de zorg, de aandacht en de discipline van de 'bewakers' kan het licht blijven branden. Zaken die in het leven van het allergrootste belang zijn, vinden vaak plaats in stilte, achter de schermen. Op een bepaalde manier zijn wij allemaal kosteren; geroepen om het vuur van de menselijkheid brandende te houden. Geroepen om onze medemensen te beschermen en te bewaken, in het bijzonder de kwetsbaren onder hen. Want als Gods lamp ergens brandt, is het dáár.

Pastoor Louis

Werkgroep verhuur

Misschien is het u al opgevallen, na een voor u feestelijke viering kunt u na de koffie een aangeklede borrel en/of lunch laten verzorgen door onze verhuurgroep.

Voor het "natje en droogje" worden vriendelijke prijzen gehanteerd en als de koffie, de aangeklede borrel en/of de lunch aansluiten op een zondagse viering hoeft u geen huur voor de Joriszaal te betalen, wel wordt voor de gastheren/vrouwen een vergoeding gevraagd. De verhuurgroep biedt deze service om wat extra inkomsten voor de parochie te genereren. Als u uw bijeenkomst door ons laat verzorgen brengt dat ook meteen wat geld in het laatje van de parochie. Heeft u belangstelling? Na een zondagse viering kunt u Lydia of ondergetekende aanspreken, of een mailtje naar verhuur@amersfoort.okkn.nl sturen.

Wilma, coördinatie verhuur

Agendabeheer



Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius
Joris op 't Zand, Amersfoort

Home Nieuws Parochie Kerkgebouw Liturgie Pastoraat Catechese Oud-katholiek Kerk & Samenleving Occurrence Verhuur

OKK Amersfoort > Home

Contact | Informatie | Activiteiten | Agenda | Log in | ANBI

Welkom

Zondag 16 februari: 6e zondag na Epifanie
Zondag 16 februari
Zondag van de wet van het Koninkrijk

Aanvang viering: 10.00 uur
Er is vandaag kinderkerk
U bent van harte welkom in deze viering!
Liturgiewijzer Lees verder>>

Zondag 9 februari: 5e zondag na Epifanie
Zondag 9 februari
Aanvang viering: 10.00 uur
Er is vandaag geen kinderkerk
U bent van harte welkom in deze viering!
... lees verder>>

Kinderkerk februari
Beste allemaal,
Julie ontvangen hierbij weer wat nieuws over de kinderkerk in februari.
De kinderkerkmomenten bij de ... lees verder>>

Agenda

Alles (16)
Kerkdiensten (3)
Avondgebed (2)
Vesper Sint Joriskerk (7)

16 feb 10:00
6e zondag na Epifanie lezen.
Klik dan hier.

20 feb 19:00
Avondgebed

23 feb 10:00
7e zondag na Epifanie lezen.

26 feb 19:30
Afwesingsdag

27 feb 19:00
Avondgebed

1 mar 16:30
Evensongs

IEDERE WOENSDAG: STILTE INN VAN 12.00 - 15.00 UUR
IEDERE ZONDAG: KERKDIENT OM 10.00 UUR
IEDERE WERKDAG tijdens de Advent: MORGENGEBED van 08:40 tot 09:00
Voor de agenda van kerk en Joriszal volg deze LINK

Wilt u zo vriendelijk zijn om eerst in de digitale agenda te kijken voordat u een activiteit plant? Het is nu helaas een paar keer voorgekomen dat de kerk en/of Joriszal verhuurd waren en parochianen binnenkwamen om "even" wat te doen. Gelukkig werd het tot nu toe goed opgevangen, maar voorkomen is beter dan genezen, toch? De link naar de agenda is te vinden op de openingspagina van onze website, zie hiernaast.

Wilt u weten wat er precies in de planning zit? Even een berichtje naar verhuur@amersfoort.okkn.nl

Wilma, coördinatie verhuur

ONS ALLER EIGEN KOOR

Alle zegen komt van boven. Misschien staat het orgel daarom zo hoog in de kerk. En wellicht is het kerkkoor, dat ons wekelijks toezingt vanaf het orgelbalkon, bedoeld een vertegenwoordiging te zijn van de engelenkoren die wij kennen van schilderijen en uit Bijbelse verhalen. Hoog in de wolken, gekleed in gouden gewaden jubelen zij ter ere Gods. Zij bespelen gouden trompetten en zilveren lieren, fluiten, violen en tamboerijnen. Zij maken hemelse muziek, waarvan wij de visuele weergave uit de kunst kennen maar die wij als zodanig tijdens ons aardse leven nimmer zullen horen.



Sinds ik zelf viool speel begeleiden twee van die engelen mij. Eén met goudbruine lokken, haar hoofd geneigd, haar viool laag aan het hart, een gouden aureool tegen het azuurblauw van de hemel. De ander lang en blond, de viool tegen de linkerwang geveid, met puntige vleugels tegen een gouden achtergrond.

Ik kijk al meer dan veertig jaar iedere dag naar ze. Zij op hun beurt zien al meer dan veertig jaar welwillend op mijn aardse geploeter neer.

Ik streef ernaar deze hemelse violisten te evenaren, en weet dat ik, hoe zeer ik mijn streven ook omzet in ijverig studeren, nooit meer dan een vage afspiegeling kan laten horen van de hemelse muziek die zij dag en nacht ten gehore brengen, niet gehinderd door enige aardse tegenslag. De lijsten waarin zij hangen verschietsen van kleur, zij zelf blijven stralen als op de jongste dag. Misschien is dat waarnaar wij zoeken in onze kerkmuziek: het stralen als op de jongste dag.

En wij, als ondermaansen, hebben er heel wat aards geploeter voor over om een afspiegeling te laten horen van die hemelse harmonie.

Ons aller eigen koor ploetert al meer dan veertig jaren gemoedelijk en vol overgave. Aardse tegenslag, slecht weer, echtelijke beslommeringen of diep leed door het verlies van een dierbare, niets houdt onze koorleden thuis. Welgemoed zoeken zij de hoogte op -de traptreden naar het kerkbalkon zijn uitgesleten van de vele voetstappen-, om zich rond het orgel te scharen, de keel te schrapen en hun stem te verheffen. Het Introïtus klinkt alsof het al decennia samen gezongen wordt. En zo is het ook. Jaar in jaar uit, iedere tweede donderdagavond, begeven de koorleden zich voor u vanuit hun behaaglijke huis naar de koude kerk om daar de aankomende mis van klank en kleur te voorzien.



Wellicht heeft u net als ik het sprookjesachtige beeld dat koningen regeren en koninginnen ernaast zitten, niets is daarboven minder waar. Emile en Rian delen harmonieus de scepter. Vier oren horen meer dan twee is wellicht het devies. Orgel en dirigeerstok zijn prima op elkaar afgestemd. Zegt Paulus niet ergens dat wij als gemeenteleden samen het lichaam van Christus vormen?

En kennen wij niet het gezegde dat het geheel meer is dan de som der delen? Rian, Emile, Elselies, Harry, Petra, Frieda, Stephanie, Anton, Paul en Irene maken beide uitspraken week in week uit weer waar.

Samen vormen zij een engel, die ons toezingt vanuit de hoogte. En al verschiet het aardse leven soms van kleur, zij blijven zingen, lonkend naar het nieuwe Jeruzalem.

Muriel

Amersfoortse (binnenstads)kerken

Palmpaas stokken maken, een verhaal en met elkaar aan het werk!

De dag voor Palmzondag (zaterdag 4 april) maken we met de kinderen (maar 'kinderen' van elke leeftijd zijn welkom!!) een palmpaasstok.



Zo'n stok laat eigenlijk al het hele paasverhaal zien, van de intocht van Jezus in Jeruzalem en zijn dood aan het kruis tot en met de opstanding. Dat verhaal zullen we ook vertellen. Mooie voorbereiding op Pasen dus voor verschillende generaties. Als je nog een houten stok hebt van een vorig jaar neem je die dan mee?

Voor wie nog nooit een palmpaas gemaakt heeft hebben we een aantal stokken klaar staan. Waar en hoe laat:

stadskerk "De Amersfoortse Zwaan", Langestraat 61 van 16.00 tot 17.00 uur

Van vespers naar evensongs

De 'oude' serie Vespers in de Sint Joriskerk, 6 zaterdagen per jaar (sinds 2002) is samengegaan met een nieuwe serie Evensongs in de Sint Joriskerk op de zondagmiddag. Er zijn vanaf het begin van het nieuwe kerkelijk jaar dus maar liefst twaalf Evensongs:

- 4x op de zondagen in de Advent
- 4x op de eerste zondagen van de veertigdagentijd
- 4x op de zaterdagen rond Maria Lichtmis, Pinksteren, Vredesweek en rond 31 oktober

Dit is mogelijk dankzij de samenwerking tussen de wijkgemeente Sint Joriskerk en de Raad van Kerken Amersfoort.



In de Vastentijd staan gepland:

- Zondag 1 maart, 15:30 uur, m.m.v. het St. Joris Kamerkoor
- Zaterdag 7 maart, 17:00 uur, m.m.v. Vocaal Ensemble Voxtet
- Zondag 15 maart, 15:30 uur, m.m.v. Capella Amersfoort
- Zondag 22 maart, 15:30 uur, m.m.v. Vocaal Ensemble Voxtet

Activiteiten voor jongeren

Jonge oud-katholieken

We gaan door! Op vrijdag 13 maart komen we voor de derde keer bij elkaar in de pastorie van de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht. Alle "jonge oud-katholieken" zijn welkom, waar je ook vandaan komt.

De avond start om 18.00 uur met eten (de kookploeg start rond 17.00 uur) en we sluiten rond 21.30 uur af. Het programma bestaat uit koken, eten, themabespreking, en een korte jongerenviering in de kapel Maria op Zolder.

Heb je zin om mee te koken, laat het dan even weten aan Michael:

☎ 06 42266098 of ✉ michael.vandenbergh@okkn.nl

LERINGWEEKEND 2020

Het catecheseweekend voor alle jongeren van het aartsbisdom Utrecht!

Heb je al zin in het nieuwe weekend? Hier alvast wat informatie:

- Leeftijd: 8 t/m 15 jaar (tot aan het ontvangen van het Vormsel)
- Kosten: €40 per persoon
- Wanneer: vrijdag 17 april 19.30 uur tot en met zondag 19 april 13.00 uur
- Locatie: Stroe
- Leiding: Michael, Sabine, Lottie, Pieter en Maartje

Aanmelden via de website: okj.okkn.nl/activiteiten

Zomerkampen (okjeugdkampen.nl)

Het **Zeilkamp** is er voor iedereen van 18 jaar en ouder.

De afgelopen jaren zijn we aangemeerd in het mooie Terkaple, aan de Terkaplester Puollen en het Sneekermeer. Het maakt niet uit of je al zeilervaring

hebt, of dat dit je eerste keer is. We weten in ieder geval zeker dat je een

fantastische tijd zult hebben! Het Zeilkamp vindt plaats van 1 t/m 5 juli.

De kosten zijn € 95, mede door een subsidie van de Stichting Adelbertus Ahuysfonds.



Het **Landkamp** is het grootste en gezelligste kamp! Samen met andere kinderen van 8 t/m 14 jaar beleef je een fantastische week. We doen spelletjes in het bos, een speurtocht, tripjes naar het dorp en misschien ook wel een dagje uit! Er wordt 's ochtends, 's middags en 's avonds samen gegeten in de grootste tent die wij hebben!

Slapen doen wij in grote tenten waar de kinderen (8 t/m 10 jaar), tieners (11 t/m 14 jaar) en jongens en meisjes apart slapen. Mocht je allergisch zijn of een speciaal dieet volgen geef dit dan aan bij de opmerkingen, zodat we wat lekkers speciaal voor jou kunnen maken.

Het Landkamp vindt plaats van 18 t/m 25 juli. Dit jaar weer een oud bekend terrein in Nunspeet! Voor slechts € 75 ben je er de hele week bij.

Het ZAK, oftewel **ZomerActiviteitenKamp**, is er voor iedereen van 15 t/m 19 jaar. Het is een week waarin je verstedeld zult staan van allerlei verschillende activiteiten die we gaan doen. Bekijk het filmpje op de website maar eens! Het ZAK wordt gehouden van 25 juli t/m 1 augustus. Ben jij ook zo benieuwd wat we allemaal gaan doen? Meld je dan snel aan via de website! Voor een fantastische week betaal je maar € 120. Het oude bekende terrein in Nunspeet is onze bestemming dit jaar.

Voor alle kampen geldt:
aanmelden via de website okj.okkn.nl/OK-jeugdkampen

Verdieping

Denken in de Driehoek Consumptieschaamte

Wetenschappers tonen aan dat de mens flink bijdraagt aan de opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel en de uitputting van de aarde. Als we het tij willen keren, dan zullen we onze levensstijl grondig moeten aanpassen. Diverse consumptiegewoonten zijn steeds meer ter discussie komen te staan, zoals het maken van vliegreizen, het eten van vlees en dierlijke producten en het gebruiken van een airco. Maar niet iedereen kan of wil dat zomaar helemaal opgeven. Zo lijden sommigen aan consumptieschaamte, terwijl anderen boos reageren dat zij zich geen consumptieschaamte willen laten aanpraten. Hoe houd je tegenwoordig het hoofd koel?



Mirella Klomp, universitair docent aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam, werpt als praktisch theoloog graag een frisse theologische blik op allerlei zaken. Zij is expert op het brede terrein van ritueel en performance, met bijzondere aandacht voor de rol van het materiële.

Franck L.B. Meijboom, universitair hoofddocent aan de Faculteit Diergeneeskunde en het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

Zijn onderzoek richt zich op maatschappelijke vragen die ontstaan bij onze omgang met dieren.

Op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in “In de Driehoek”, Willemsplantsoen 1c, Utrecht. Zaal open en koffie vanaf 19.30 uur. De discussie wordt om 21:30 uur afgerond. Daarna is gelegenheid om na te praten en de sprekers te ontmoeten. Toegang gratis. Aanmelden is niet nodig.

Utrecht Summerschool

Wilt u, wil je meer weten over oud-katholieke theologie? In 2020 zijn er twee zomercursussen! Aangezien de cursussen in het Engels worden gegeven volgt de informatie over beide cursussen ook in deze taal.

The first course is an introductory course called 'Old Catholic Theology in its Ecumenical Context' and will be offered from 5-10 July. This course offers a concise introduction to the theology, history, and spirituality of the Old Catholic Churches of the Union of Utrecht. The topics covered by the course include the following aspects of Old Catholic theology and tradition: the history of Old Catholicism, spirituality, ecumenism, canon law and ecclesiology, liturgy, and systematic theology. The course includes excursions to a major collection of related religious art (Museum Catharijneconvent), to a liturgical celebration (Utrecht) and to the traces of Catholic presence and history in the episcopal city of Utrecht.

For them who want to deepen their knowledge of Old Catholic Theology, this year there will also be a second more in-depth course called 'The Early Church as Ideal: Old Catholic Theology beyond the Basics' from 12-17 July. How can a modern church be so 'traditional' at the same time? This apparent tension and paradox will be the core theme of this weeklong, intensive course. The topics and disciplines covered by the course include: fundamental and liturgical theology, spirituality, and ecumenism. Case studies that will be explored cover topics such as marriage, the ordination of women and mission. The beginning of the course is marked by the participation in the Eucharist in St. Gertrud's Cathedral, facilitating an encounter with 'lived Old Catholicism.'

The courses are offered in immediate connection; booking both courses leads to a reduced fee. More information can be obtained by contacting Peter-Ben Smit (✉ p.b.a.smit@uu.nl) or on the website utrechtsummerschool.nl/courses/culture

Springprocessie Echternach



Ook dit jaar wordt er weer een 2-daagse bedevaart naar Echternach georganiseerd. Hier wordt ieder jaar op de dinsdag na Pinksteren de Springprocessie naar het graf van de H. Willibrordus gehouden. Wanneer er voldoende deelnemers zijn kunnen we als groep mee springen,

anders sluiten we aan bij de Einzelpilger. Meer informatie op de poster in de hal bij de Joriszaal, de foldertjes achterin de kerk of pastoor Victor Scheijde (✉ victor.scheijde@okkn.nl of ☎ 035 6248009).

Vertrek op 1 juni na de Eucharistieviering in de Gertrudiskathedraal, 's avonds openingsdienst in de basiliek van St. Willibrord, op 2 juni Eucharistieviering in Petrus en Pauluskerk, daarna deelname aan de processie. Rond 15.00 uur vertrek vanuit Echternach naar Utrecht. Diner, overnachting en ontbijt zijn inbegrepen. Kosten ongeveer €170. **Aanmelden uiterlijk 15 maart**

Vrouwenontmoetingsdagen in Steyl september 2020

We gaan voor de tweede keer naar Steyl, vlakbij Venlo. De zusters van het Klooster van het Heilig Hart verwelkomen ons graag op zaterdag 12 september en zwaaien ons dan weer op dinsdag 15 september uit.

Die ongewone startdag, zaterdag i.p.v. donderdag, hangt samen met ons bezoek aan de Passiespelen in Tegelen. Deze passiespelen vinden slechts 1 keer per 5 jaar plaats en we wilden deze kans niet aan ons voorbij laten gaan. Op zondag 13 september is de laatste voorstelling en we hebben alvast kaarten voor iedere deelnemer gereserveerd. De prijs voor deze dagen is iets hoger, namelijk € 230 (voor een standaard kamer) of € 250 (voor een kamer met eigen douche en toilet) inclusief toegang voor de Passiespelen. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers.

Aanmelden via Els van Nieuwmegen: ✉ e.vannieuwmegen@live.nl o.v.v. naam, volledig adres, tel. nummer, geboortedatum en e-mailadres Of ☎ 06 37 23 18 69. Na de inschrijving krijg je een betaalverzoek om **voor 26 februari 2020** € 45 inschrijfgeld over te maken. Dit i.v.m. de reservering voor de Passiespelen. Tot ziens bij Steyl 2 !

Anita, Emma, Els en Joke

Cultureel

'Psalmen van Opgang' in de Ste. Gertrudiskathedraal door Quink

De vijftien Bijbelse psalmen 120 – 134 kennen alle eenzelfde opschrift, dikwijls weergegeven met 'bedevaartslid' of 'pelgrimslied'. Vanwege dit eenduidige opschrift vormen zij samen een eenheid, een serie. Letterlijk vertaald heten deze psalmen; liederen van de trappen, als verwijzing naar de trappen van de tempel in Jeruzalem, als stadia in de opgang van de pelgrim. Om het 'opgaan naar Jeruzalem' te verduidelijken is gekozen voor de titel: Psalmen van Opgang. Uitgevoerd worden een selectie bedevaartpsalmen, getoonzet door Sweelinck, Olsson, Manneke, Homilius, Le Jeune en Schütz.



QUINK Vocaal Ensemble bestaat uit: Marjon Strijk, sopraan; Elsbeth Gerritsen, mezzosopraan; Harry van Berne, tenor en Kees Jan de Koning, basbariton.

Zondag 8 maart om 16:00 uur (Kerk open vanaf 15:30 uur)
Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2 te Utrecht.

Gratis toegang, reserveren niet nodig. Collecte na afloop.

Bruckner & Mahler door St. Joris Kamerkoor en Glasgow Chamber Choir

Na de eerdere succesvolle uitwisselingen in 2011, 2014 en 2017 komt het Glasgow Chamber Choir alweer voor de vierde keer naar Nederland voor gezamenlijke concerten met het St. Joris Kamerkoor. Dit keer staat de monumentale *Messe in e-moll* van Anton Bruckner voor achtstemmig koor en vijftien hout- en koperblazers als hoofdmoot op het programma.



Bruckner schreef deze mis in 1866 ter gelegenheid van de bouw van de votiefkapel van de nieuwe Dom in Linz; de mis werd voor het eerst in 1869 uitgevoerd, in de open lucht. De compositie vergt veel van de zangers: grote delen zijn a capella, afgewisseld met door de blazers begeleide delen. Naast deze mis worden o.a. nog een aantal koorbewerkingen van Clytus Gottwald (*1925) op liederen van Gustav Mahler en bewerkingen voor blazers door Frits Gombert op orkestwerken van Anton Bruckner uitgevoerd.

Dirigenten: Wouter Verhage, Michael Bawtree

Zaterdag 21 maart om 20:00 uur (kerk open om 19.30 uur) in de St. Joriskerk

Entree: € 15,00/jongeren t/m 18 jaar gratis

Meer informatie op de website: stjoriskamerkoor.nl

Diverse passie-uitvoeringen:

Vrijdag 27 maart om 20.00 uur in de Jozefkerk in Leusden de Johannes Passion door Stichting Bach Leusden met o.a. Marjon Strijk (website: bachleusden.nl)

Zaterdag 28 maart om 19.00 uur in de Joriskerk de Mattheüs Passion door Toonkunst Amersfoort (website: toonkunstamersfoort.nl)

Woensdag 8 april om 20.00 uur in de Franciscus Xaveriuskerk de Johannes Passion door het Nieuw Bach Ensemble met o.a. Bas Ramselaar (website: nieuwbachensemble.nl)

Allemaal Wonderen

Sensationele kunstwerken, indrukwekkende verhalen en wetenschappelijke invalshoeken. Ervaar deze verrassende tentoonstelling waarin het wonder centraal staat!



Wonderen spelen sinds het begin van de mensheid een rol in het leven van alledag. Ook kunstenaars laten zich er al eeuwenlang door inspireren. Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt van hen hun allergrootste verbeeldingsvermogen. Die uitdaging heeft de meest spannende en ontroerende kunst opgeleverd.

Van Rembrandt tot Mondriaan en Abramović, voor deze tentoonstelling heeft het museum de mooiste en verrassendste werken uit internationale collecties samengebracht.

Vanaf 28 februari tot en met 23 augustus in museum het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht

De schrijn met de restanten van het Mirakelbeeldje, het paneel uit 1525 van de vondst ervan en de zeventiende-eeuwse kopie van het Mirakelboek uit onze kerk zullen er ook te zien zijn!

Agenda				
<i>iedere zondag om 10.00 uur viering</i>				
<i>iedere woensdag van 12.00 tot 15.00 uur Stille Inn</i>				
<i>iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed</i>				
<i>iedere zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur Open Kerk (vanaf 7 maart)</i>				
februari				
wo	26	11.00	Joriszaal	Senioerviering Aswoensdag
		19.30	Kerkgebouw	Aswoensdag (oecumenisch)
vr	28		Utrecht	Allemaal Wonderen t/m 23 augustus
maart				
zo	1	15.30	Joriskerk	Evensong
di	3	20.00	Joriszaal	Kostersoverleg
do	5	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	7	17.00	Joriskerk	Evensong
zo	8	16.00	Utrecht	Psalmen van Opgang
di	10	16.00	Amersfoort	Diocesane vergadering
wo	11	19.30	Utrecht	Denken in de Driehoek
vr	13	18.00	Utrecht	Jonge oud-katholieken
zo	15	15.30	Joriskerk	Evensong
wo	18	14.30	Joriszaal	Inloop voor senioren
do	19	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	21	20.00	Joriskerk	Bruckner&Mahler
zo	22	11.30	Joriszaal	Kleine markt
		15.30	Joriskerk	Evensong
		17.45	Joriszaal	Tafel&Meer
				Kopijsluiting voor Joris op 't Zand
ma	23	19.30	Joriszaal	Werkgroep pastoraat
wo	25	11.00	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
vr	27	20.00	Leusden	Johannes Passion
za	28	19.00	Joriskerk	Mattheüs Passion
zo	29	10.00	Kerkgebouw	Afscheid van Lydia als secretaris
april				
wo	1	16.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
		19.30	Joriszaal	Gemeentevergadering
do	2	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	4	10.00	Kerkgebouw	GROTE SCHOONMAAK
		16.00	De Zwaan	Palmpasenstokken versieren

april (vervolg)				
zo	5	10.00	Kerkgebouw	Palmzondag
			Jorishal	Joris op 't Zand komt uit
ma	6		Voedselfocus	Afleveren ingezamelde spullen
wo	8	20.00	Xaverius	Johannes Passion
do	9	19.00	Kerkgebouw	Witte Donderdag
			Kerkgebouw	Koorrepetitie (aansluitend op de dienst)
vr	10	19.30	Kerkgebouw	Goede Vrijdag
za	11	21.00	Kerkgebouw	Paaswake
zo	12	10.00	Kerkgebouw	Pasen
do	16	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
vr	17	19.30	Stroe	Leringweekend
zo	19	17.45	Joriszaal	Tafel&Meer



Diaspora

En altijd uit een slavenhuis vertrekken
en naar een land van melk en honing gaan,
te middernacht de eerstgeboor'ne wekken,
haastig, stok in de hand, de tafel dekken
om huiv'rend rond het afscheidsmaal te staan.

En altijd weer het meel dat niet wou rijzen,
de vleespot van het zelfrespect viel om,
de koeken en de ruggen trokken krom,
het kleinste kind zal onderweg vergrijzen.

En altijd weer de oude hymnen zingen,
zodat de droogste keel nog moet bewijzen
dat ginds in Sion Zijn fonteynen springen.

Jan Wit (1914-1980)

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>
[facebook.com/okknamersfoort.nl](https://www.facebook.com/okknamersfoort.nl)

Redactie Joris op 't Zand:

Ben van 't Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen en Louis Runhaar

Kopijsluiting: 22 maart 2020

✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Administratie Joris op 't Zand
Birkstraat 102
3768 HL Soest
✉ jorisoptzand@gmail.com

Retouradres: zie binnenzijde

Oud-katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand
Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2020 01